

WHO WILL RISE?

Vikings AHOY!!

AAAAARHHHGGG

WALHALLAAAAAAAHH

Hey lads deze zomer gaan we naar walhalla net zoals de stoere vikings!

Walhalla zal zich plaats vinden in rue du grainchy, Daverdisse. We vertrekken met onze drakkars (fietsen) 18 juli om 8 uur 's ochtends aan het lokaal. Zorg dat jullie drakkars zeker stevig genoeg zijn om helemaal tot de andere kant van onze grote fjord (België) te varen en dat jullie dus ook een aantal reserve bandjes enzo mee nemen. De grootste drakars waar al onze balken en spullen in gaan (camion) zal ingeladen worden 13 juli om 7u30. Wij zullen een beetje tsjap voorzien voor tijdens de lange tocht naar Daverdisse maar voorzie jullie zelf ook zeker van een hapje en een drankje. Dit geldt niet voor ons verblijf in de vijandelijke westerse katholieke gebieden AARGH. De vikings hadden nog geen elektronica dus die laat je thuis, bijlen schilden en pelse frakken zijn zeker wel aan te raden!

Er dient 140 EUR betaald te worden naar het rekeningnummer BE44 9794 2642 5745.

We sluiten af 31 juli om 14u00 af te halen in Daverdisse.

