

## UIT ONS ARCHIEF... 1

Archief is een oud woord... een woord dat nog ouder is dan onze groep. Onze groep is 98 jaar jong!

Al 98 jaar spelen scouts in de Hertsdeinstraat het scoutspel in onze eigen, prachtige lokalen.

In deze rubriek van De Binnentent gaan we grasduinen in ons archief en beginnen we stilaan af te tellen naar het 100-jarig bestaan van onze groep dat plaats vindt in het scoutsjaar 2019/2020. Het wordt een jubeljaar om nooit te vergeten met heel wat activiteiten voor iedereen die Scouting Antwerpen Zuid in zijn hart draagt.

### **DE STICHTER VAN DE SCOUTSBEWEGING: BADEN POWELL en het ontstaan van onze groep.**



Baden Powell, de stichter van de scoutsbeweging werd geboren te London op 22 februari 1857 en had een voorliefde voor kamperen, acteren, musiceren en tekenen. Hij was een militair en specialiseerde zich in exploreren en verkennen. Hij schreef een boek "Aids to Scouting" (hulp bij verkennen) in 1899 en kon hij tijdens de burgeroorlog in Zuid-Afrika, 1899-1902, 217 dagen stand houden tijdens het beleg van Mafeking. In 1907 werd hij Luitenant-Generaal. Toch was hij vooral opvoeder en in hetzelfde jaar werd op Brownsea Island een eerste kamp gehouden met een twintigtal jongens van verschillende sociale klassen, in verschillende groepjes (patrouilles) en met een wet als leidraad. Hij verliet het leger in 1910 om zich volledig aan de scoutsvereniging te kunnen wijden.

In 1913 ontstond in Antwerpen de eerste scoutsgroep St. Jacob. Georges De Hasque was de stichter ervan en had via zijn broer in England kennis gemaakt met het scoutssysteem van het jeugdwerk van Baden Powell. In 1916 werden in England de wolfjes, de welpen gesticht. Hun werking berust vooral op het "Jungle book" van Rudyard Kipling, met de avonturen van Mowgli.



In 1920 wordt in onze wijk, in de parochie St. Laurentius de 16<sup>de</sup> Scoutsgroep Sint-Laurentius opgericht, vanuit het toenmalige zondagspatronaat, een vrijetijdbesteding bedoeld om de jeugd "van de straat" te houden, uit de herbergen en ze christelijk op te voeden. Onze stichters hadden andere scoutsgroepen bezig gezien en reageerden enthousiast door het patronaat om te vormen tot onze scoutsgroep! We kregen de naam: 16<sup>de</sup> Scoutsgroep St. Laurentius, aangesloten bij de Baden Powell Belgian Boy en Seascouts (B.P.B.B.S.S.). Onze lokalen bevonden zich in de school v 16an de Hertsdeinstraat13- Antwerpen.

Onze groep nam een flinke start en groeide in de eerste jaren uit tot een grote voorname groep met een scoutsfanfare en met een sterke techniekenwerking; vooral in morse en semafore waren we de beste van de provincie Antwerpen: tot vijfmaal toe wonnen we de beker in de seinprijskampen. In 1922 voerden we een eerste blijspel op, "De Schoolmeester", in de parochiale feestzaal "De Vrede" in de Haantjeslei.

Tot zover ons eerste rubriekje "Uit ons Archief". In volgende Binnentent gaan we verder met de geschiedenis van onze groep...tot we aan de viering van ons 100 jarig bestaan gekomen zijn. Wil je reageren of meer weten over onze groep mag je altijd een mailtje naar de leiding sturen. Ken je nog mensen die iets van onze vroegere groep weten, meld het ons a.u.b. Dank.

